

April, 2008

Beste Hans,

Weliswaar is het al weer 4 jaar geleden, maar de reis naar Brazilië die ik heb mogen maken ten behoeve van de fsc documentaire heeft op mij een onuitwisbaar indruk achtergelaten. Ik ben dan ook een echte fsc-fan geworden – je hebt je missiewerk (!) goed gedaan!

Nu wisten wij, cameraman Maarten Mulder en ik niet waar wij aan begonnen toen wij dit project aannamen om voor Stichting DOEN 8



documentaires te gaan maken en, dat alleen met z'n tweeën! Het leek een bijna onmogelijke klus. Maar soms kom je van die mensen tegen die het leven buitengewoon aangenaam maken. Hans Stout is zo iemand. Die grote Schiedammer, die boven alle kleine Brazilianen uittorent, en als een vis in het water opereert, en door iedereen op handen wordt gedragen en dan ook nog in het Portugees! Daarbij, en dat is ongetwijfeld zijn verdienste weet hij een enorme sfeer om zich heen te creëren.

Niets was te veel. Er werd van alles georganiseerd mens en materiaal: een vliegtuig, een boot, een jeep, en, het oogsten van een aantal bomen. En, niet te vergeten, veel gezelligheid. Dit was niet werken, dit was een feest, één week die eigenlijk veel te kort was, een week om nooit te vergeten.

Hans, dank daarvoor.

Je bent veel te jong om met pensioen te gaan! Ik hoop dat je nog heel veel jaren je enorme kennis, inzet en persoonlijkheid inzet voor dat wat je hart je ingeeft. En geniet in goede gezondheid, samen met vrouw en kinderen ook van de rust – er is nog zo veel te doen en te zien. Het is je gegund.

Het ga je goed.

Marijke Worries-Bezems

p.s. dacht dat ik nog een foto had waar je op stond, niet dus...en wie weet, misschien tot op een van Schiedamse cricketvelden.

